

5 March

## Fr WILLIAM VAN DER PUTTEN

19 March 1852 – 5 March 1889

All we know is that William van der Putten, from Holland, was at Dunbrody where he died in 1889. He had been sent out in 1887 for his health, but clearly it did not help him. He died within six months.

The Dunbrody box has a diary which simply says, 5 *Martius, P Vander Putten mortuus est.*

The Jesuit archivist in Flanders, Jo Luyten, has kindly sent this mortuary card:

IN UWE GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN  
DE ZIEL VAN ZALIGER  
DEN EERWAARDEN PATER  
**Wilhelmus Josephus van der Putten,**  
Geboren te STIPHOUT . . . . . 19 Maart 1852.  
Priester gewijd te 's-HERTO-  
GENBOSCH . . . . . 24 Juni 1876.  
Kapelaan te ASTEN . . . . . Januari 1877.  
Treedt in de Societeit van Jesus 5 Oct. 1880.  
Vertrekt als Missionaris naar  
ZUID-AFRIKA . . . . . 19 Oct. 1888.  
Overleden aldaar . . . . . 5 Maart 1889.

Ik ben alles voor allen geworden, om allen zalig te maken. I COR. IX, 22.  
Die velen onderricht hebben op de wegen der gerechtigheid, zullen schitteren als sterren in alle eeuwigheid. DAN. XII, 3.  
De vreeze des Heeren is de tucht der wijsheid, en voor de eer gaat de nederigheid. SPR. XV, 33.  
Ik heb aan de stem van den Heer, mijnen God, gehoorzaamd, en alles volbracht, zooals Gij het mij, o Heer! bevolen hebt. DEUT. XXVI. 14.  
De onbederfelijkheid maakt dat men dicht bij God is. WIJSHEID VI. 20.  
Hij heeft hem beproefd als goud in den oven, en hem aangenomen als een brandoffer: op zijnen tijd zal Hij er zorg voor dragen. WIJSHEID III. 6.

**R. I. P.**